

# Inhoud

---

Voorwoord door Hans Verbiest	7
Inleiding	9
Hoofdstuk 1	13
<b>Bezieling en hoop</b> <i>in dialoog met Marc Eneman, psychiater</i>	
Hoofdstuk 2	21
<b>Aandacht en ontvankelijkheid</b> <i>in dialoog met Walter Van Gorp, eotoniepedagoog</i>	
Hoofdstuk 3	33
<b>Herinnering en levensverhaal</b> <i>in dialoog met Ulrike Dausel, vrijzinnig humanistisch consulente en psychologe</i>	
Hoofdstuk 4	45
<b>Levensverhaal en schuld</b> <i>in dialoog met Anne-Mie Jonckheere, pastor, psychotherapeute en theologe</i>	
Hoofdstuk 5	61
<b>Kwetsbaarheid als kracht</b> <i>in dialoog met Liesbet van Bos, psychiatrisch verpleegkundige en docente</i>	
Hoofdstuk 6	79
<b>Tochtgenootschap</b> <i>in dialoog met Griet Leysen, ervaringsdeskundige en godsdienstwetenschapper</i>	

---

Hoofdstuk 7	87
<b>Zorg als gedeeld gegeven</b> <i>in dialoog met Yvonne Denier, filosofe en ethica</i>	
Hoofdstuk 8	95
<b>Verbondenheid en ruimhartigheid</b> <i>in dialoog met Lieve Lodewyckx, ervaringsdeskundige en kunstenaar</i>	
Slot	107
Literatuur	109