

# Inhoud

5 — Vooraf

Filip de Ceuster

6 — 'Een middag met Gezelle'

Over een vergeten toespraak van Maurice Gilliams

Elsbeth Ety & Jan Willem Stutje

23 — Hendrik de Man en

Henriette Roland Holst

De schande en het geweten van twee naties

## Document

Johan Vanhecke

42 — 'Brief uit Duitsland'

Een onbekende tekst van Paul van Ostaïjen  
uit 1921

Arjen Fortuin

60 — Langs een rode draad naar rechts

Het politieke leven van Geert van Oorschot

Arno Kuipers

75 — A.J.D. van Oosten, de teleurgestelde  
radicaal

Isabelle van Ongeval

90 — De vroege jaren van Ivo Michiels

Ludo Stynen

105 — Paul Kenis: flamingant tussen  
commune en socialisme

Dieter Vandenbroucke

123 — 'Hevig pro-Russisch, anti-geallieerd  
en zeer defaitistisch'

De neutraliteitspolitiek van het week-  
en dagblad *Ulenpiegel* (1940 -1941)

146 — Personalia

Op de omslag: tekening door Tinus van Doorn bij het  
elfde gedicht van de bundel *Ikaros bekeerd* (1938) van  
J. Greshoff, 1938-39, 15 x 18,5 cm, oostindische inkt.  
V.l.n.r. Benito Mussolini, Adolf Hitler en Jozef Stalin  
[Particuliere collectie]