

Voorwoord

Autisme is een onzichtbare handicap. Zij die Deborah zien, en bezig zien kunnen zich nauwelijks voorstellen wat voor een worsteling het dagelijkse leven voor haar is. Ik ken Deborah al jaren en heb zo goed en zo kwaad als het gaat, getracht haar te beschermen tegen de ontelbare prikkels van buitenaf en binnenuit die haar leven soms tot een ware nachtmerrie maken. Samen met haar ouders en de vele leerkrachten en professionals die haar bijstaan, hebben wij haar ontwikkeling gestimuleerd. Deborah heeft een groot beeldend talent. Dat heeft zij nu ingezet om ons in beeld, geluid en taal getuige te laten zijn van haar belevingswereld. Zelfs voor degenen die haar van dichtbij al die jaren kennen, blijft het nog een verbijsterende ervaring om letterlijk te zien en te voelen wat zij dagelijks mee maakt. Wat een onvoorstelbare hoeveelheid energie gaat er zitten in het beteugelen van die verwarring, in het bezweren van de angsten en het regelen van de spanning.

Deborah legt hier een getuigenis af die ons stil maakt. Zij helpt hiermee vele lotgenoten, die het misschien deels op dezelfde wijze, maar anders op een verwante manier ervaren. Dit boek, zeker ook met de treffende en kundige toelichting van Gerda Bastiaan, is een weldaad voor alle mensen met een stoornis in het autistisch spectrum die hun omgeving duidelijk proberen te maken hoe het van binnenuit is.

Hopelijk zullen vele familieleden, burens, leerkrachten, werkgevers en collegae hierdoor meer begrip kunnen opbrengen voor het onzichtbare lijden van mensen met ASS. Dit alles gepaard met bewondering voor de talenten die zij net als Deborah in verschillende mate hebben meegekregen.

Nijmegen, augustus 2012
Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

