

Inhoud

Inleiding	7
Mens, wie ben je?	11
Alleen met onszelf	13
Zacheüs, kom uit uw boom	21
Open voor de andere	29
Ruimte voor God	37
Loslaten, dulden, minnen	43
Opdat we zouden leven	51
Onze roeping tot heiligheid	59
Op zoek zoals onze voorvaderen	67
Op weg zoals Abraham:	
een weg van constante bekering	69
God schrijft recht op de kromme wegen van Jacob	77
Als een brandend braambos	83
Mozes, een leven in beweging door en voor God	91
Met Mozes doorheen de woestijn	99
Nederig de weg van God bewandelen	107
De wegwijzer naar het Koninkrijk	115
Jezus, bent U diegene...?	117
Het Koninkrijk van God is nabij	125

Het Rijk van God mag doorbreken in ons	133
Het Rijk van God is de mens	141
“Zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik jullie” (Joh. 20, 21)	149
Zet de wereld in vuur	157
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven	165
De rijkdom van Jezus’ voorbeeld	167
Hij die bestond in goddelijke majesteit	175
“Heb je Me lief?” (Joh. 21, 15)	183
“Mijn Heer Jezus kennen gaat alles te boven” (Fil. 3, 8)	191
Durven we Christus nog bij name noemen?	199
Uw boodschap dragen wij	207
Met een dankbaar hart	215