
Voorwoord

Dit boek is het resultaat van zestien jaar filosofie doceren aan geïnteresseerde volwassenen met allerlei verschillende achtergronden. Wat het probeert te doen, is niet zozeer feiten aan te dragen, maar vooral te prikkelen tot zelf filosofisch denken. Natuurlijk moet dan daartoe eerst het gereedschap worden aangedragen, en dat gebeurt hier in de vorm van tegenpolen, paren van begrippen die met elkaar contrasteren. Maar elk van de hoofdstukken dat aan zo'n paar tegenpolen is gewijd, wordt afgesloten met een filosofische vraag, waar dan met behulp van zo'n paar over gedacht en gediscussieerd kan worden.

Wat dit boek probeert te laten zien, is dat filosofie niet zozeer een zaak is van het oplossen van problemen, maar vooral van het verhelderen van gedachten. Het gaat daarbij op de eerste plaats om oriëntatie en begripsvorming, en of dat uiteindelijk resulteert in bruikbare kennis, is secundair. In die zin is filosofie dan ook niet een wetenschap die direct nuttige producten kan opleveren, maar primair gericht op het verschaffen van inzichten die je als persoon kunnen ondersteunen in je denken en handelen.

Het is dan ook niet de vooropgestelde bedoeling dat de hier gestelde vragen iets opleveren dat verkoopbaar, of zelfs maar communiceerbaar is. Ze zijn ook niet bedoeld als een toetsing van kennis, maar als een uitdaging. Het is al heel wat, als die vragen leiden tot andere vragen, die een ander uitzicht bieden op zaken waar je je mee bezig houdt. Een andere kijk op de problemen waar je mee worstelt kan al heel nuttig zijn. En om dat te bereiken kunnen deze tegenpolen behulpzaam zijn.